

Else og Franks Bryllup

Tusind tak for sidst!

Det var bare et super arrangement vi havde hos jer d. 11-06-2011, hvor vi sammen med vores 55 gæster tilbragte et helt døgn i jeres lejr....

Fra vi blev hentet i bus lørdag kl. 11:00 til vi blev afleveret kl. 12:00 søndag, havde vi bare en uforglemmelig dag... det klappede bare det hele.

Da vi besluttede os for at holde vores genbrugsbryllup hos jer, var det med det formål, at holde en anderledes fest, som alle ville kunne huske. Vi kan her bagefter sige, at dette lykkedes til fulde.... Festen blev anderledes fra et normalt bryllup, og vi er sikre på, at alle vil huske vores dag i mange mange år. Vi kan selv ikke være mere tilfreds.

Vi har bare fået så mange positive tilbagemeldinger fra alle vores gæster, uanset om de var 11 år eller 78 år...

Her er lige et par af de kommentarer vi har fået:

3 par sagde oppe i lejren: Det er bare for fedt. Havde vi bare selv kommet på den ide, så var også blevet gift nu...

Rigtig mange sagde: Den fedeste fest i 100 år
Totalt fed måde at holde bryllup på
Genialt!
En fest som vi bare havde set rigtig meget frem til, og den blev bare lige så god som vi havde håbet.

Et par som meldte fra: Det er bare irriterende, at høre alle snakke om den skide fest

Dreng på 11 år: Fuck, det var en fed fest, der var bare noget at finde på hele tiden, og jeg skulle ikke sidde på en stol en hel aften.

Onkel og Moster på 78: Tak for en tur vi aldrig vil glemme. De har her en uge efter ringet én gang til for at sige, at de bare var så glade for, at de måtte komme med til en uforglemmelig tur.

Vi har kun en ting at sige: **TAK**